

Schuldbelijdenis: verhaal van zes vrienden

Vandaag vieren we samen feest.

We hebben er ook samen lang aan gewerkt.

Maar het samenwerken verliep niet altijd even vlot.

En dan ging het er zo aan toe ...

Zes toffe vrienden bouwden samen een toren.

Fijn dat het was, dat kon je al van ver horen.

Maar eentje zei: "Ik ben de baas!"

En zo kwam er ruzie, helaas.

"Denk maar niet dat ik blijf!"

En zo waren ze nog met vijf.

Een ander zei: "Dat is van mij, geef hier!"

En toen waren ze nog met vier.

"Jij, slappeling, ik ben veel sterker dan jij: zie!"

En toen waren ze nog met drie.

"Hoepel op! Jij doet niet meer mee!"

En ja, ze waren nog maar met twee.

"Ik ben toch de beste, ga jij ook maar heen!"

En toen ... was er nog maar één.

Kind: Vergeef ons, Heer,

dat wij niet altijd echt samenwerken,

dat wij soms ons hart sluiten,

dat we te veel aan onszelf denken

en met anderen geen rekening houden.