

't Is feest met Jezus !

Vooraf hadden de kinderen een wit hemd meegebracht waarop vlekken verf aangebracht waren (schildersvest). Alle communicanten kwamen de kerk (één voor één of in groepjes zoals ze met hun ma en pa toekwamen) binnen met dit schildersvest boven hun communiekleren. Ze hadden ook een schilderspaletje bij. Vooraan in de kerk stonden een viertal schildersezels met grote bladen op. Daarop waren in de klas al enkele grote lijnen getekend. De kinderen mochten in afwachting van het begin van de viering met wasco's verder tekenen aan de schildersezels. (geen verf! communiekleren!)

Welkomlied :

't is feest met Jezus !

Vier nu feest met elkaar
Dus groet je vrienden maar.
Lach of geef een zoen,
Kijk, het kan wonderen doen.
Het feest kan nu beginnen
als jij met ons gaat zingen.

Refrein

't Is feest vandaag met Jezus,
kom en weer tevree.
't Is feest vandaag met Jezus,
doe daarom met ons mee.

Zet je zorgen aan de kant
En geef elkaar de hand.
Trek een blij gezicht
Dan breng je overal licht.
Het feest kan nu beginnen
als jij met ons gaat zingen.

Na het zingen van het lied stelden de kinderen zich één voor één voor en deden ze hun schildersschort uit. Hun schilderspaletjes hingen ze aan een groot bord dat vooraan het altaar bevestigd was. (het altaar was een gewone tafel die in de kerk geplaatst was - de ouders zaten rondom - er waren maar 13 communicanten)

Welkom door de kinderen
Kom je mee naar een huis op het plein ?
Zomaar midden in de zonneschijn ?
Een huis vol mooie kleuren.
En daar staat Jezus in het midden.
Je mag er binnen en buiten wippen.
Kom je mee ?

Want in dat huis,
in dat huis ben je thuis.
Dag, dag, nieuwe dag.
'k Ben blij dat ik binnen mag.
Dag, dag, nieuwe dag,
'k Ben blij dat ik binnen mag.

Welkom door de priester
Dag kleine vrienden.
Vandaag is het feest, heel speciaal voor jullie.
Reeds weken zijn jullie samen op weg om deze grote dag voor te bereiden.
Beste ouders, uw kinderen hebben naar deze dag verlangd. Zij willen er echt
een mooi feest van maken.
Laat ons samen met deze kinderen beginnen met een kruisteken :
In de Naam van de Vader .

Schuldbelijdenis

Wij allen, de kinderen en de grote mensen, doen niet altijd wat de Heer van
ons verwacht.
Daarom vragen wij vergiffenis.

Kind 1 : Keek jij al eens naar de regenboog ?
Zag je al die mooie kleuren ?
Dat vinden wij fijn.

Kind 2 : Zag jij reeds die stralende kleuren in de regenboog ?
Soms straalt mijn gezichtje net als die regenboog omdat ik blij ben.
Dat vinden wij fijn.

Kind 3 : Soms heb ik een gezicht als een donderwolk
omdat ik niet wil meedoen of omdat ik niet wil dat iemand met me meedoet.
Dat is niet zo fijn.

Kind 4 : Soms ook straalt mijn hartje helemaal geen blijheid uit
omdat ik moeilijk iets vergeven kan.
Hoe spijtig toch.

Kind 5 : Zag jij al eens hoe fris de kleuren van de bloemen zijn na een
fikse regenbui ?
Ze richten hun kopje omhoog, net of ze zeggen willen :
dank je voor het frisse water.
Mooi hé ?

Kind 6 : Ik heb een mond om lieve dingen te zeggen
maar soms durf ik wel eens iemand uit te schelden
en vergeet ik vaak dank je wel te zeggen.
Dat spijt me.

Ouder : Ook wij schieten soms tekort in onze taak deze kinderen een warme
thuis te bezorgen.

Vaak vinden wij materiële zorgen belangrijker dan tijd maken voor hen. Soms is het zo moeilijk naar kinderen te luisteren en toch is het zo nodig hen te begrijpen.

Lied van vergeving

Blijf ik toch je hartendief !

Goede God ik was niet lief.
Blijf ik toch je hartendief
'k maakte fouten nu en dan
'k hoop dat je vergeven kan.

Openingsgebed :

Allen

Wij bidden U, Vader, dat deze kinderen door hun manier van leven, ons blijven inspireren in ons streven naar echte vriendschap. Help ons verwonderd in het leven te staan, schoonheid te ontdekken en gelukkig te zijn met eenvoudige dingen.

Eerste lezing

Dit verhaal werd uitgebeeld door de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar

Er waren eens 3 zonnebloemen. Ze stonden aan een grote muur. Ze groeiden en groeiden en kregen een mooi bruin gezicht met een grote gele kraag. Ze voelden zich fijn. Elke dag werden ze groter en hoger. De bloemen zeiden tot elkaar : " Zo groeien is toch fijn ! Zo leven is heerlijk !"

Eén bloem keek nochtans stil voor zich uit en zei: "Ik vraag me af wie ons zo mooi geel maakt."

"Dag bloem !" sprak er iemand. "Ik ben het die jullie doet groeien. Ik ben de zon. Ik liet jullie leven en mijn warmte doet jullie groeien. Jullie zijn echte zonnebloemen ! En jullie zullen nog mooier worden : kijk maar naar mij ! Volg mij van 's morgens tot 's avonds en groei in mijn licht."

De zonnebloemen straalden van vreugde. En ze draaiden hun hoofd altijd mee met de stand van de zon. Elke dag werden ze mooier en geler.

Tot op een dag.

"Ik draai niet meer mee," zei één van de bloemen, "ik wil mijn eigen zin doen."

"Ik heb die zon ook niet meer nodig, ik ben groot genoeg !" zei de tweede bloem.

"Jullie hebben gelijk," zei de derde bloem, "weet die zon het dan zo goed, wij kunnen best zonder haar !"

En toen keerden ze zich om en keken naar de andere kant van de muur.

Nu waren de bloemen niet meer naar de zon gericht, en zo gebeurde het : hun gezichtjes werden donker, hun gele kraag werd bleek en slap en hun stengel was ook niet meer sterk.

Toen pas wisten ze het : ze konden niet leven zonder de zon !

Zachtjes draaiden de bloemen hun gezicht weer naar de zon en al spoedig straalden ze weer.

Bezinning door een ouder

Niets gaat ons zozeer ter harte als ons kind. Vandaag komen wij hier samen om onze kinderen te begeleiden naar hun eerste communie toe. En daarvoor is meer nodig dan mooie kledij of een groot familiefeest.

Raak ons aan zoals Jezus kinderen zegende. Dan zullen wij niet alleen delen van het brood maar ook van onze onderlinge liefde.

Lied

Diep in mij .

Ook al zie ik Je niet,
ik weet dat Jij me ziet.
Ook al hoor ik Je niet,
ik weet dat Jij mij hoort.

Refrein

Want diep in mij
voel ik dat Je bij me bent.
Want diep in mij
weet ik dat je mij echt kent (2x)

Ook al voel ik me droef,
ik weet dat Jij me troost.
Ook al gaat het verkeerd,
ik weet dat Jij vergeeft.

Evangelie

+ LEER MIJ DENKEN ZOALS U
+ LEER MIJ SPREKEN ZOALS U
+ LEER MIJ LIEFHEBBEN ZOALS U

Jezus trok met zijn vrienden langs vele kleine dorpen en steden. Onderweg sprak hij met zijn vrienden. Omdat Jezus merkte dat vele mensen zich zo vlug zorgen maakten, zei hij : "De mensen kunnen de dingen zo ingewikkeld maken. Sommige mensen maken zich veel te veel zorgen over wat ze zullen eten en drinken. Anderen zijn de hele dag bekommerd om het kleed of het jasje of de

broek dat ze zullen uitkiezen voor de volgende dag."

De meeste mensen rennen heen en weer. Die hebben geen tijd. Die zien niet wat er rond hen gebeurt. Net of ze willen de mooie dingen niet zien. Net of ze willen de bomen niet horen. Net of ze willen de wind en de regen niet voelen.

Maar Jezus zegt : "Wacht even, kijk om je heen, let eens op de vogels in de lucht. Zie je de zon ? En de hemel ? Kijk eens naar de bloemen in het veld." Dan bidt Jezus : "Dank je wel, God, voor al die mooie, kleurrijke dingen ! Dank je wel !"

Geloofsbelijdenis

Kind 1 : Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om in te wonen.

Zonder ruzie, oorlog of verdriet.

Ik wil geloven in een wereld waar iedereen vriend is met elkaar.

Een wereld zoals God hem heeft gemaakt.

Allen : Daarin willen wij ook geloven.

Kind 2 : Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen en kleuren :

Een groene wereld met bomen en bloemen,

Met vogels en vlinders, met de zon,

met lieve mensen die doen zoals Jezus het deed.

Allen : Dat willen wij ook geloven.

Kind 3 : Ik wil geloven dat Gods geest ons zal helpen om zo'n goede mensen te worden.

Dat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn,

om te helpen, om geluk te brengen aan de anderen.

Allen : Dat willen wij ook geloven.

Kind 4 : Ik geloof dat Jezus voor ons gestorven is en dat wij allen geroepen zijn

om eens eeuwig te leven.

Allen : Dat geloven wij ook.

Priester : Help ons geloven Heer, in Uw blijde boodschap dat het leven, ondanks alles,

Goed is, als wij elkaar maar kunnen vergeven en beminnen in Uw naam.

Voorbeden :

Kind 1 : Vader, help ons zorg te dragen voor de mooie natuur,

te genieten van de vele bloemen,

te kijken naar de regenboog

en zoveel mooie kleuren om ons heen.

Allen : Applaus voor God, die ons alles toevertrouwt.

Kind 2 : Vader, leer ons luisteren naar het lied van de wind,
het gezoem van de bijen,
het gekwetter van de vogels.
Leer ons genieten van de muziek

Allen : Applaus voor God, die ons alles toevertrouwt.

Kind 3 : Help ons, Vader, het lied van Uw schepping te horen,
onze medemensen te helpen waar we kunnen.
Leer ons luisteren naar Uw Blijde Boodschap.

Allen : Applaus voor God, die ons alles toevertrouwt.

Kind 4 : Laat ons vandaag ook bidden voor de kinderen
die het niet zo goed hebben als wij :
vluchtelingen, zieke kinderen,
kinderen die hun mama of papa verloren,
kinderen die honger lijden.
Help ons met hen te delen.

Allen : Applaus voor God, die ons alles toevertrouwt.

Priester : Verhoor het gebed van ons allen. Geef ons wat goed is.
Doe dit door Jezus Christus, onze Heer.

Offerande

Volgende gaven worden aangebracht : een mandje met bloemen , een groot
brood, een schaal met witte en blauwe druiven, kaarsen, kelk, schaal met
hosties

Lied

Kom aan tafel

Refrein

Kom aan tafel, kom aan tafel
aan de tafel van de Heer.
Kom aan tafel, kom aan tafel.
Dit zegt Jezus keer op keer.

Wij zijn hier dicht bij elkaar.
De tafel staat mooi voor ons klaar.
Wij bieden u nu brood en wijn,
want dat maakt het hier zo fijn.

Jezus kom nu bij ons wonen.

Wij konden enkel van jou dromen.
Kom nu wonen in ons hart.
Wij hebben jou zo lang verwacht.

Gebed over de gaven.

Vader, dit zijn de gaven voor het feest : brood en wijn, licht en bloemen.
Het zijn tekens van onze dankbaarheid.
Laat ook Uw Zoon Jezus als een herder bij ons zijn. Amen.

Eucharistisch dankgebed

Goede Vader, wij komen samen om U te danken. Deze dag hebt Gij ons gegeven.
Gij houdt van ons. Gij geeft ons alles wat leeft : de bloemen, het frisse water.
Gij hebt ons Jezus gegeven. Hij houdt van ons en wil dat wij goede kinderen zijn.
Daarom danken wij onze Vader.

Kind 1 : Voor alle dieren om ons heen.
Voor alle vissen in de zee.
Voor alle vogels in de lucht.
Dank U, goede God.

Kind 2 : Ik ben zo blij om wat U geeft,
voor alles wat op aarde leeft,
voor alle geuren, alle kleuren.

Jezus, we hebben hem leren kennen als iemand die de bijbel leert en de zorgen van de mensen deelt, hen leert bidden, vergeeft en maaltijd viert.
Die Jezus zei op het Joodse Paasfeest tegen zijn vrienden;
"Kom nog één keer met Mij aan tafel.
Ik wil zo graag met jullie dit laatste avondmaal vieren."

En Hij nam het brood, brak het en zei : "NEEM EN EET, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR JULLIE GEBROKEN WORDT."

Na de maaltijd nam Hij de beker, dankte God Zijn Vader en gaf hem aan zijn leerlingen : "NEEM EN DRINK, WANT DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR JULLIE VERGOTEN WORDT. EEN NIEUW VERBOND TUSSEN GOD EN DE MENSEN, VERGEET MIJ NIET EN DOE WAT IK GEDAAN HEB."

Jezus is gestorven maar Zijn vrienden komen nog altijd bij elkaar en doen opnieuw wat Hij op het laatste avondmaal heeft gedaan. Dan wordt het brood gebroken en uit de beker gedronken.

Dan wordt Zijn leven verteld : hoe Hij als een goed mens rondging, zieken genas, niemand uitsloot maar vergeving schonk. Jezus hield van de kinderen en maakte tijd voor hen.

Aan Zijn apostelen heeft Hij kracht gegeven om vol te houden en niets verloren te laten gaan van wat Hij hen heeft geleerd en voorgedaan.

Allen : Wij willen broers en zusters zijn van elkaar, zoals Jezus willen wij helpen en vergeven, danken en delen. Want dan weten wij, dat Gij, God, dicht bij ons zijt en kunnen we samen aan tafel gaan.

Onze Vader

Vredeswens : Lied

Bouwen aan vrede

Bouw mee aan vrede en hou van elkaar.
Bouw mee aan vrede.
Maak ieders droom waar.

Laten wij alle mensen
heel veel liefs toewensen.
Begin alvast heel klein,
door ieders vriend te zijn.

Ouder : God, onze Vader.
Zes, zeven jaar geleden hielden wij ons kind ten doop. En al die jaren hebben wij samen vreugde en verdriet gedeeld. Nu wordt het stilaan groter : het leerde rekenen en lezen, het bereidde zich voor op de eerste communie. Meer nog dan vroeger willen wij het nu bij de hand nemen en tot bij Jou brengen. Wil het opnemen in de vrienden kring van Jezus en uitnodigen aan de tafel van de eucharistie. Help ons zorgzame ouders te zijn die hun kinderen voorgaan in geloof. Amen.

Priester : Lieve kinderen, grote en kleine handen zorgden voor dit feest.
Houd nu je handen open en eet het brood dat Jezus is.

Allen : Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied

Mee in de grote kring

Klap, dans, juich en zing,
mee in de grote kring,
Klap, dans, juich en zing,
we zijn vandaag zo blij.
Klap, dans, juich en zing,
mee in de grote kring
Jezus leeft in jou en mij.

Hij is mijn beste vriend
en roept mij elke dag.
Hij kent mij bij de naam
en zegt : "Blijf hier niet staan,
ga naar de mensen hier en daar !"

Hij deelde brood en wijn
omdat ik sterk zou zijn.
Hij kent mij bij de naam
en zegt : "Doe goed voortaan,
sluit vrede en vreugde voor altijd."

Slotgebed

Heer Jezus, wij danken U omdat U deze kinderen voor de eerste keer aan Uw
tafel hebt uitgenodigd. Wij vragen U, blijf voor hen zorgen als een goede
herder.

Slotlied

Hiep, hiep, hoera !

Hiep hiep hoera !
Voor God de Heer !
Ik hou van hem steeds meer en meer

Hiep hiep hoera !
Voor God de Heer !
Ik hou van hem steeds meer en meer.

Jong en oud,
klein en groot.
Wij zijn hier tesaam.
Om te luistren naar jouw woord
en op weg te gaan
We deelden brood en wijn.
Zo kregen wij veel kracht
om een vriend te zijn
zoals jij van ons verwacht.

Na de viering blijven de gezinnen nog in de kerk en wordt er per gezin een gezinsfoto gemaakt.