

Eerste lezing: Samen is mooier (verhaal met echte muziekinstrumenten)

- L. Er waren eens drie muziekinstrumenten die elk hun eigen klank hadden.
De drum ... (op achtergrond klinkt nu kort de drum)
De piano ...
De viool ...
Op een dag waren ze uitgenodigd om op een feest muziek te komen maken.
- K. Ik speel het eerste lied, zei de drum, want ik speel het mooist.
- K. Ik wil beginnen, zei de piano, want ik kan veel hoger spelen.
- K. Och, jullie zijn opscheppers. Ik moet beginnen, ik heb de zachtste klank.
- L. Elk instrument wilde zijn eigen zeg hebben, zodat er natuurlijk grote ruzie van kwam:
..)!?;..;+%`ù=^)... (alle instrumenten spelen nu door elkaar)
- L. Zo konden ze natuurlijk niet naar het feest gaan. De viool dacht na en zei:
“Hebben we al eens geprobeerd om samen te spelen op het feest?”
De andere ruziemakers keken verbaasd op.
Daar hadden ze nog niet aan gedacht.
Ze wilden het wel eens proberen, en toen klonk het zo ...
(de instrumenten spelen nu mooi samen een melodie)