

Pinksterverhaal

Leerkracht: Dankbaar willen wij de blijde boodschap van de Heer aanhoren en staan daarom flink recht.

Priester: De Heer zal bij U zijn.

Allen: De Heer zal U bewaren.

Priester: Uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Allen: Lof zij U Christus.

Leerkracht: De apostelen zitten samen in een zaal. Ze zijn bang. Sinds Jezus gestorven is, komen de apostelen hier elke dag. Ook Maria en nog andere vrouwen zijn erbij. De deuren en ramen zijn gesloten. Zo bang zijn de apostelen.

Johannes: Petrus, het is niet goed dat wij hier zitten.

Jakobus: Petrus, Jezus heeft ons gevraagd om over Hem te vertellen.

Andreas: We zitten nu al 50 dagen in deze zaal.

Petrus: Maar Jezus heeft ons 10 dagen geleden nog beloofd een helper te sturen. Laat ons nog even wachten.

Maria: Apostelen, laten we samen bidden... Dan komt die helper wel.

Leerkracht: Terwijl de apostelen bidden, voelen ze zich moedig worden.

Petrus: Apostelen, jullie hebben gelijk. We moeten naar buiten!

Johannes: Ja! We zullen over Jezus vertellen!

Jakobus: Doe de deuren en ramen open. We zijn niet meer bang.

Andreas: Nee, we vertellen op alle hoeken van de straten over Jezus.

.....

Maria: Hoe is het gegaan, apostelen?

Johannes: Heel goed, Maria, zoveel mensen die luisteren!

Jakobus: Ik wist niet dat ik zo goed kon vertellen.

Andreas: Veel mensen geloven nu ook in Jezus.

Petrus: Laten we God danken om de Helper, de H.Geest...

Maria: Ja, die Helper heeft jullie de durf gegeven over Jezus te vertellen.