

Peter doet zijn eerste communie

"Zo, wat zie jij er deftig uit," zegt Esther als Peter de trap af komt. Peter voelt zich wat ongemakkelijk in zijn nieuwe kleren. "Ik heb liever mijn trainingspak aan," moppert hij. "Maar jongen! Dat kan toch niet als je je communie doet," roept mama. "Kijkt Jezus dan naar wat je aan hebt?" vraagt Peter. Papa lacht en zegt: "nee, maar de mensen hier op het dorp wel en daar kijkt je moeder soms naar."

Met het hele gezin gaan ze naar de kerk. Anne mag naar de crèche. Peter gaat naar het parochiezaaltje waar alle communicanten zijn. Iedereen ziet er feestelijk uit. Als de klokken luiden gaat de pastor samen met de communicanten naar de kerk. Voorin staat een grote tafel met stoeltjes er rond. Daar gaan de pastor en de kinderen zitten. De kerk is helemaal vol. Peter zwaait naar papa en mama en Esther. Hij ziet opa en oma en tante Lous en oom Johan ook. De viering gaat beginnen. De pastor vraagt de kinderen wat zij gedaan hebben ter voorbereiding op hun eerste communie. "Geluisterd naar verhalen over Jezus en gepraat en geknutseld in het parochiezaaltje," zegt Jeroen. "We gingen ook lezen en tekenen en kleuren in ons werkboek," zegt Peter. "En meester Gijs heeft ons de liedjes van de communie geleerd," zegt Marieke.

De pastor vertelt dat het niet alleen communiefeest is, maar het is ook het feest van Hemelvaart. Hij leest uit het grote boek hoe Jezus met zijn vrienden de berg op ging en daar langzaam verdween achter een wolk. Zo ging Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. De vrienden keken Hem bedroefd na.

Dan vertelt de pastor dat Jezus lang bij de mensen geweest was voordat Hij terugging naar de hemel. Hij had de mensen laten zien hoe je goed moet leven. De vrienden hadden het fijn gehad met Jezus. Ze waren bang, dat alles afgelopen was nu Jezus naar de hemel was. Maar al gauw begrepen ze dat dit niet zo was. Ze zeiden tegen elkaar: "Nee, het is niet afgelopen! Nu zijn wij aan de beurt. Wij moeten de mensen vertellen van Jezus. Wij gaan ook mensen blij en gelukkig maken. Zo wil Jezus het."

De pastor zegt tegen de communicanten: "Jullie willen ook bij Jezus horen. Als je eet van het brood, laat je dat zien. Net zoals de vrienden van Jezus vroeger willen wij doen wat Jezus deed. We proberen goed te leven en aardig te zijn en te delen met elkaar. Daar gaat het om bij de communie."

Die middag is het thuis feest. Er hangen slingers in de kamer en mama heeft taart gebakken. Er komt een heleboel visite en Peter krijgt cadeautjes. Zijn mooiste cadeau krijgt hij van opa en oma: een nieuw trainingspak! "Ik wil mijn communie ook wel doen," zegt Esther. "Dan krijg ik ook cadeautjes en nieuwe kleren." "Dat gaat zomaar niet. Je moet eerst een heleboel leren," roept Peter.

"Over een paar jaartjes ben jij aan de beurt," zegt mama.