

(heel fijn geweest)
Al zingend, lezend, om ter meest.
(ja, om ter meest)
bracht elke stap van onze map
ons dichter bij dit grote feest.
(bracht elke stap ons dichter bij dit grote feest). (Refr.)

3. *Ja, Toekie heeft een rugzak mee;*
(een rugzak mee)
Daar vullen wij ons leven mee.
(ons leven mee)
Uit elke stap van onze map
een 'souvenir', is dat niet knap.
(uit elke stap een 'souvenir', is dat niet knap). (Refr.)

Symbool aanbrenge

Femke Wanneer mensen een feest geven,
 nodigen ze elkaar uit.
 Jezus nodigt ons allemaal uit
 voor deze viering.
 Daarom brengen wij nu het symbool
 van de uitnodigingskaart aan.

Joni (symbool aanbrenge)

Gebede om vergeving

P Wij vertellen niet altijd het goede nieuws aan elkaar.
 Voor al die keren dat wij niet in de voetsporen van Jezus wilden gaan,
 vragen wij om vergeving.

Frisien Op onze tocht hebben we niet altijd naar mekaar geluisterd.
 We wilden zelf de baas zijn.
 Zo kwam er ruzie van.
 Dat spijt ons, Heer.

Brayen We lopen elkaar soms voorbij
 zonder te helpen, zonder te delen
 of zonder een vriendelijk woord te zeggen.
 Heer, vergeef ons hiervoor.

Melissa We vergeten soms de Vader te danken
 voor alles wat we onderweg zomaar gratis krijgen:
 de zon en de regen, de bloemen en de bomen, de vlinders en de vogels.

We willen dit beter doen.

Koor **Refr.** *Soms gaat het fout, keer op keer,
schenk ons uw vergeving, Heer.
Soms loopt het mis, dag na dag,
schenk ons een blije lach.*

Mama
van Sander We zijn met onze kinderen al zeven jaar op tocht.
. Wij moeten bekennen dat wij vaak te weinig tijd maken
 om te luisteren naar de verhalen van onze kinderen.
 Ook zij hebben ons een boodschap te vertellen.

Mama
Van Frisien Wij vinden het ook jammer dat we
 tegenover elkaar soms tekort schieten.
 Voor al die keren dat wij
 onze deur en ons hart niet voor iedereen open hielden,
 vragen wij om vergeving.

Koor **Refr.** *Soms gaat het fout, keer op keer,
schenk ons uw vergeving, Heer.
Soms loopt het mis, dag na dag,
schenk ons een blije lach.*

P Moge de Vader,
 die ons rond de tafel van Jezus samenbrengt
 en die de goede bedoelingen van ons hart kent,
 onze fouten vergeven en ons sterken
 om nu en altijd in de geest van Jezus te leven.
 Amen.

Eer aan God (volw.koor)

Openingsgebed

Kinderen
(samen) Lieve God,
 wij willen u vandaag zeggen

dat wij met U willen meegaan.
 Wij zouden zo graag hebben
 dat alle kinderen mee kunnen.
 Laat ons goede vrienden zijn,
 laat ons delen wat we hebben
 en laat ons de blijheid aan de mensen geven.
 Dan komt er een goed en beter land.

Ouders en

Volwassenen (gebed van Franciscus)

Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede.
 Waar haat is, laat me liefde zaaien,
 waar onrecht is, vergiffenis,
 waar twijfel, geloof,
 waar wanhoop, hoop,
 waar duisternis, licht,
 waar droefheid, vreugde.
 O, Goddelijke Meester,
 Vergeef me dat ik eerder verlang te troosten, dan getroost te worden,
 te verstaan dan te worden verstaan,
 te beminnen dan te worden bemind,
 want het is door te geven, dat we krijgen,
 door te vergeven, dat we vergiffenis ontvangen,
 en door te sterven dat we tot het eeuwige leven worden herboren.

Lezingen

Laura Wanneer mensen als vrienden samen zijn,
 kan ieder zijn verhaal doen.
 Men vertelt wel eens een verhaal,
 ook in de viering.
 Het gaat dan over het leven van Jezus
 en over God die zorg draagt voor de mensen.
 Wij brengen nu het symbool voor de verhalen aan.
 Een blad uit een oud boek.

Sam (symbool aanbrengen)

Eerste lezing: Het verhaal van Mozes

*Siri neemt plaats achter het tv-scherm, Lisa is reporter en Sander cameraman.
 De andere kinderen nemen achteraan in de kerk plaats. Dries is Mozes en staat
 vooraan in de kerk.*

Eerst hoor je de tune van de nieuwsuitzending.

- Siri: Beste kijkers,
hier volgt het nieuws van 10 uur.
- De paus wil vrede in het Midden-Oosten.
 - Vele mensen in ons land gaan te laat slapen.
Daardoor zijn ze vaak slecht gezind.
 - En nu een pas binnengelopen bericht.
Een man in de woestijn heeft een stem gehoord.
Onze reporter en onze cameraman zijn al ter plaatse.
We schakelen even over naar onze reporter.
Lisa, wat is er precies aan de hand.
- Lisa Wel ja, Siri,
we staan hier in het hart van de woestijn onder een hete zon.
Een man die hier in de woestijn liep, hoorde een stem.
Hij staat hier naast me..
Goeiedag, meneer, wie bent u?
- Dries Ik ben Mozes.
- Lisa Wat deed u hier in de woestijn?
- Dries Ik was op tocht met mijn schaaapjes.
- Lisa En wat gebeurde er toen?
- Dries Wel, deze braamstruik schoot in brand en ik hoorde een stem.
- Lisa Van wie was die stem?
- Dries Het was de stem van God.
- Lisa Wat zei die stem?
- Dries God zei dat ik naar de mensen moet gaan om ze blij te maken.
En dat ik met hen op tocht moet gaan naar het Beloofde Land.
- Lisa En wat ga je nu doen, Mozes?
- Dries Wel, ik ga nu vertrekken naar de mensen.
- Dries stapt langzaam met zijn staf en zijn schaaapjes via de zijbeuk naar achteren tot bij de andere kinderen.*
- Lisa Tot hier ons verslag vanuit de woestijn, over naar de studio.
- Siri Dank je, Lisa
Dan gaan we nu verder met ons overzicht.
- De vuilnismannen zeggen dat wij ons afval moeten beperken,
willen we een schonere wereld.
- Ik hoor net dat er meer nieuws is vanuit de woestijn.

Lisa, wat gebeurt er?

Lisa Wel ja, Siri,
we vernemen zonet dat Mozes met een grote groep mensen
onderweg is naar het Beloofde Land.
Ze zijn nu bijna aangekomen en wij wachten hen daar op.

Dag Mozes,
je bent nu in het Beloofde Land aangekomen.
Hoe voelt dat?

Dries Het is helemaal zoals God het mij voorspeld had.
De mensen zijn hier allemaal opgewekt en blij.

Lisa En wat vinden de mensen er zelf van?
Meneer, hoe is het hier in het Beloofde Land?

Jens Alles is hier mooi en ik voel me zo anders vanbinnen.

Laura Ja, ik ben zo blij, ik heb geen zorgen meer.

Lisa En wat gaan jullie hier nu doen?

Indra We gaan hier blijven wonen
en voor elkaar zorgen en elkaar graag zien.

Marie We gaan ook een huis bouwen voor God,
want we zijn Hem zeer dankbaar.
En dan geven we een groot feest.

Lisa Dank je wel voor het interview en maak er een fijn feest van.
Terug naar de studio.

Siri Dank je wel, Lisa.
We eindigen met het weerbericht:
De zon schijnt vandaag boven Waanrode.
Bedankt, beste kijkers en tot ziens.

Het nieuwsbericht wordt afgesloten met de nieuwstune.

Tusenzang: Kom ga mee

***Koor mmmmmmm
Refr. Kom, ga mee, geef ieder een hand.
Samen bouwen aan een nieuw land.
Het rijk van God leeft diep in je hart.
Vandaag begint een nieuwe start.***

1. Kijk eens hier, wij dansen rond,
leef maar lang en blijf goed gezond.
God helpt jou je leven lang,

dus liefste kindje, wees niet bang.

Refr.

2. Kom, lief kindje, ga met ons mee,
samen veilig door de zee,
hand in hand, jij bent niet alleen,
lach naar ons, hier om je heen.

Refr. (2 X).

mmmmmmmm

Evangelie: De barmhartige Samaritaan

*De priester gaat voor het altaar zitten en de kinderen zitten rond hem op de grond.
Daarna vertelt de priester het verhaal van de barmhartige Samaritaan.*

Homilie

Duiding van de priester

Geloofsbelijdenis

Kristoff Goede God,
Wij willen U iets vertellen.
luister alstublieft naar ons.

A Ik geloof in God, de Vader,
die alles gemaakt heeft.

Ik geloof in Jezus,
die ons leert delen.

Ik geloof in de Geest,
die bij ons is en ons helpt.

Ik geloof in mensen
die willen leven zoals Jezus.

Ik geloof dat delen wonderen doet
en dat we gelukkig kunnen leven.

Voorbeden

P Vader,
Luister naar deze kinderen en hun ouders die tot U bidden.

Marie Voor alle mensen die meegaan op onze tocht:
papa en mama, broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes,
dat wij het bij elkaar altijd fijn zouden hebben.
Laat ons bidden.

Volw.koor God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia.

Dieter Voor de mensen die het moeilijk hebben op hun tocht:
de zieke mensen en de mensen die alleen zijn.
Leer ons hoe wij hen kunnen helpen, nu en als we groter zijn.
Laten wij bidden.

Volw.koor God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia.

Inez Voor de kinderen, die op de vlucht zijn,
omdat er oorlog is in hun land.
Voor de kinderen die geen huis hebben
of niet naar school kunnen gaan,
dat zij lieve mensen ontmoeten,
die hen helpen en blij maken.
Laten wij bidden.

Volw.koor God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia.

Mama
van Joni Wij bidden voor onze kinderen,
dat wij met hen mogen blijven op tocht gaan.
Help ons om steeds voor hen
de juiste weg te zijn, opdat zij,
met uw hulp,
mogen uitgroeien tot goede mensen.
Laten wij bidden.

Volw.koor God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia.

Oma

van Yatie Wij bidden voor onze kinderen en kleinkinderen,
dat wij hen over ons geloof mogen blijven getuigen,
dat wij tijd maken om hen te vertellen over Jezus,
zodat de eerste communie
geen feest voor één dag blijft.
Laten wij bidden.

Volw.koor God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia.

P God en Vader van alle mensen,
Gij geeft ons op deze Hemelvaartsdag
de kracht van uw geest
om onszelf en anderen gelukkig te maken.
Laat ons uw leiding volgen en
doen wat U van ons verlangt.
Wij vragen het U, door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.
Amen.

De kinderen stellen zich achteraan in de kerk op voor de offerstoet. In de kerk weerklinkt zachte instrumentale muziek. In stoet komen de kinderen naar voor.

Aanbrengen van de gaven

Dries Zo nu en dan krijgt iemand een pluim,
omdat hij het verdient.
Wanneer wij ergens op bezoek gaan,
bieden we iets aan.
Daarmee willen we laten zien
dat we de anderen graag hebben.
Ook nu bieden wij gaven aan.
Dat willen wij duidelijk maken in het symbool van de pluim.

Jens (symbool aanbrengen)

P Nu gaan wij samen feest vieren met Jezus.
Wij maken de feesttafel klaar.
Wat hebben jullie meegebracht van de tocht?

Femke Op onze rugzak hadden wij bloemen gestoken?
Bloemen om te danken voor deze dag.

Kristoff en Femke (rozen)

Frisien en Timon (bloemstukjes)

Sander In onze rugzak zat een kaars,
om licht te brengen en warmte te geven.

Sander (kaars)

Melissa en Marie (altaarkaarsen)

- Laura Uit onze rugzak haalden we speelgoed,
teken van ons spel en onze vriendschap.
- Laura* (*een pop*)
Yannick (*een bal*)
- Sam In onze rugzak zat ook ons werkmapje,
teken van onze inzet voor dit feest.
- Dieter* (*een werkmap*)
- Kristina In onze rugzak vind ik ook een kinderbijbel,
om over de verhalen van Jezus na te denken.
- Siri* (*de kinderbijbel*)
- Steve In onze rugzak zak ook een beker,
om te delen met elkaar.
- Steve* (*een drinkbeker*)
Brayen (*de beker*)
- Yatie Op onze tocht namen we ook brood mee,
omdat wij brood nodig hebben om te leven.
- Inez* (*de hosties*)
Dieter (*een schaalje met brood*)
- Joni Op onze tocht namen we ook water mee,
om onze dorst te lessen.
- Jill* (*water*)
- Indra Wij brengen ook wijn aan,
teken van onze vreugde.
- Lisa* (*wijn*)

Offerandelied: Scheppingslied

- Koor** 1. De aarde was donker,
niets was er gekleurd,
maar toen is het wonder gebeurd.
De bloemen, de bomen, zo groen als het kon,
zij kiemden, zij groeiden nu dankzij de zon.

**Refr. Voor heel de schepping, God en Heer,
willen wij nu samen zingen.**

**Dank U voor dit mooi geschenk
aan de mens gegeven.**

2. De aarde was helder,
o, wat een plezier,
kijk is dat geen wonder: een dier!
De vossen, de vogels en ook al de rest;
zij kwamen en bouwden een hol en een nest.

**Refr. Voor heel de schepping, God en Heer,
willen wij nu samen zingen.
Dank U voor dit mooi geschenk
aan de mens gegeven.**

3. De aarde werd warmer,
niets stond er nog stil,
maar God vond toch alles zo kil.
De mensen, zijn vrienden, zij kwamen erbij.
Zij sprongen en dansten en waren heel blij.

**Refr. Voor heel de schepping, God en Heer,
willen wij nu samen zingen.
Dank U voor dit mooi geschenk
aan de mens gegeven.**

Gebed over de gaven

P Heer God,
Jezus gaf ons de tekens van brood en wijn,
om te tonen dat Hij bij ons wil zijn.
Wij zijn nu samengekomen
om zijn maaltijd te vieren.
Wij vragen U
laat Jezus nu bij ons komen
in brood en wijn,
want wij geloven dat U ons niet alleen laat.

Eucharistisch dankgebed

Yatie Er zijn van die momenten waarop
men wil samen zijn met veel mensen.

Iedereen wordt uitgenodigd.
 En als ze dan allemaal rond de tafel zitten,
 is er soms iemand die iets belangrijk wil zeggen.
 Dat deed Jezus ook
 toen Hij de laatste maal met zijn vrienden samen was.
 Dit willen wij duidelijk maken met het symbool van de uitnodiging.

Steve (symbool aanbrengen)

P De Heer zal bij u zijn.

A De Heer zal u bewaren.

P Verhef uw hart.

A Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A Hij is onze dankbaarheid waardig.

P Goede Vader,
 Wij danken U voor alle mensen,
 van wie wij houden en die van ons houden.

Kinderen Wij danken U
 voor mama en papa,
 oma en opa,
 peter en meter en
 voor al onze vriendjes en vriendinnetjes.

P Wij danken U niet alleen voor de mensen om ons heen.
 Wij danken U ook voor al die fijne dingen die gebeuren.

Kinderen Wij danken U
 voor de mooie muziek en de bloemen,
 voor al onze mooie kleren,
 voor het licht en het water,
 voor alle blije gezichten om ons heen.

P Samen met zoveel mensen die in Jezus geloven
 willen wij U prijzen en loven en daarom zingen wij ...

Volw.koor Heilig, heilig, heilig de Heer,
 de God der hemelse machten.
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
 Hosanna in den hoge.
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
 Hosanna in den hoge.

P Goede Vader,
 heel bijzonder willen wij U danken
 dat Jezus onze beste vriend is.

A Hij heeft ons geleerd hoe we met elkaar om moeten gaan.
Hij heeft ons brood voor het eeuwig leven gegeven.

P Hij heeft ons uitgenodigd aan zijn tafel,
zoals Hij dat deed op de avond voor zijn lijden en dood.
Hij vertelde aan zijn vrienden dat Hij weg zou gaan,
terug naar zijn Vader in de hemel.
Toen werd het angstig stil aan tafel:
niemand durfde nog iets te zeggen.
Jezus zei: "Ik wil toch bij jullie blijven,
maar dan op een andere manier."
En wat deed Jezus toen?

De mensen in de kerk staan recht.

P Hij nam het brood in zijn handen,
sprak het dankgebed tot God,
zijn en ook onze Vader,
dan brak Hij het brood
en gaf het aan zijn vrienden.
Hij sprak:
"Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt."

Na de maaltijd nam Hij ook de beker met wijn,
opnieuw dankte Hij zijn Vader en sprak:
"Neem deze beker en drink.
Dit is de beker van het nieuw en eeuwig verbond,
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Doe dit tot mijn gedachtenis"

Volw.koor Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Iedereen gaat weer zitten

P Wij willen eten en drinken daarvan,
om te laten zien dat we bij elkaar horen
en met Jezus mee willen doen.
Laten we nu allen samen bidden dat we bij Jezus willen horen.

Goede Vader,
 wij willen doen wat Jezus deed.
 Wij gaan eten van het heilig brood,
 dat Hij ons geeft en vragen U:
 Leer ons alles wat het leven biedt, samen te delen.
 Dan kan er vrede zijn onder alle mensen,
 vandaag en alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.
 Amen.

Onze Vader

- P Jezus heeft ons geleerd hoe wij tot God moeten bidden.
 Allemaal samen bidden wij nu het gebed
 dat Hij aan zijn vrienden heeft geleerd,
 toen zij Hem vroegen: "Heer, leer ons bidden."
- Indra Met liefde en zorg willen papa's en mama's
 hun kinderen een thuis geven.
 Een plaats waar het ze aan niets ontbreekt.
 Zo wil God zijn voor alle mensen.
 Daarom leerde Jezus ons dat God
 als een Goede Vader voor ons is.
 In deze viering bidden wij met Jezus' woorden
 als één grote familie tot God, onze Vader.
 Dat willen wij duidelijk maken door het symbool van de muzieknoden.
- Kristina (symbool aanbrengen)
- Koor
1. *Goede Vader, 'k weet niet goed
 hoe Gij in de hem'len zijt.
 't Lijkt zo ver, toch is 't dichtbij,
 daar Gij onze Vader zijt. (2 X).*
 2. *Goede Vader, 'k vind het fijn
 dat Gij zo goed voor ons zorgt.
 Doe ons delen met wie lijdt
 daar Gij onze Vader zijt. (2 X).*
 3. *Goede Vader, 't doet me pijn
 als wij domme dingen doen.
 Als wij zeggen: " 't Is vergeven",
 wilt Gij dan hetzelfde doen. (2 X).*

Gebed om vrede

- P Je kunt de Heer niet ontvangen
 als er geen vrede is in je,
 als het niet goed is binnen in je.

Daarom wensen wij elkaar hier vrede,
 voor het te communie gaan.
 Dat kost soms moeite
 maar het is belangrijk.
 Vrede die je je buurman of buurvrouw je toewenst
 is bedoeld voor heel de wereld.
 Het is de vrede die stroomt vanuit onze kerk,
 over heel de aarde.
 Zo willen wij elkaar
 vrede toewensen en alle goeds.

De vrede van Jezus zij met u allen.

A En met uw Geest.

De pastoor geeft de vredewens door aan de kinderen. De kinderen gaan in de kerk deze vrede doorgeven aan hun ouders.

Lam Gods (volw. koor)

Communie

Brayen Wanneer er gefeest wordt,
 kan een maaltijd niet ontbreken.
 Dat is het belangrijkste moment
 waarop iedereen kan genieten van het goede leven.
 Maar samen eten wil ook zeggen
 dat we alles samen willen delen.
 De communie is de maaltijd van de viering.
 Door te eten van het gebroken brood,
 tonen we dat we met velen willen delen.
 We brengen nu het symbool van de korenaren aan.

Dieter (symbool aanbrengen)

P Lieve kinderen en lieve mensen,
 jullie zijn gelukkig, want in dit Heilig Brood
 ga je Jezus ontmoeten.
 Gelukkig zijn wij allen die in Hem zelf
 de kracht vinden om zijn woorden
 in ons leven waar te maken.
 Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A Heer, ik ben niet waardig

dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

De eerstecommunicanten krijgen eerst een hostie. Ze komen één voor één naar voor. Nadien mogen de ouders naar voor komen en tot slot sluiten alle andere mensen aan. Onder de communie weerklinkt er instrumentale muziek. Na de communie zingt het koor.

Communielied: 't Is zo mooi.

Koor 1. Bloemen bloeien in het gras,
 't water maakt een grote plas.
 De maan is rond en lacht naar mij,
 't zonnetje schijnt en maakt ons blij.

Refr.: *'t Is zo mooi, 't is zo fijn,
 ik wil Jezus dankbaar zijn,
 want hij zei: Dit is voor jou,
 omdat ik veel van je hou.*

2. 't Geitje dartelt in de wei,
 kijk daar zoemt een grote bij.
 De vlinder fladdert in het rond,
 't miertje loopt snel over de grond.

Refr.

3. Mensen, mensen, o zo veel,
 rood en zwart en wit en geel.
 Op de grote werelddbol,
 speelt iedereen zijn eigen rol.

Refr.

Slotgebed

(Communicanten samen)

God, onze Vader,
wij danken U omdat Gij ons vandaag
voor de eerste keer hebt uitgenodigd
aan de tafel van Jezus,
samen met mama en papa
en met zoveel mensen
die van U en ons houden.
Wij bidden U en vragen:
laat Jezus onze grote vriend blijven.
En help ons ook om lief te zijn
voor elkaar en voor alle mensen,
zo kan iedereen gelukkig worden.
Amen.

Dankwoord

- Jens In naam van alle vriendjes hier rond het altaar,
dank ik alle mama's en papa's.
- Timon Zij hebben samen met ons de stapjes gezet naar deze mooie dag.
- Yanick En ik dank alle mensen
die zich hebben ingezet om van deze dag een mooie dag te maken:
de catechisten en meneer pastoor,
de volwassenen en de kinderen van de koren,
de koster en de juf
en alle mensen die hier vandaag met ons hebben meegedaan
Dank je wel!
En ik wens jullie allen nog een fijne feestdag!

De kinderen geven hun ouders een bloemstukje.

Danklied

- Koor** *1. Dank U voor 't mooie feest
dat jij met ons hebt willen vieren;
dank zij jou is 't fijn geweest,
jou t'rug te zien zal ons plezieren.*
- 2. Voor al die toffe uren,
Toekies mooie avonturen;
dank u voor de trouwe aandacht,
liefste ouders, beste leerkracht.*
- Dank u lieve va en moe;
met bloemen kom ik naar jou toe!
Tot weerziens mensen allemaal.*

Extra nieuwsuitzending

- Melissa We brengen nu het symbool van de bergbeklimmer aan, het symbool
van het verder verloop van onze tocht op de weg van het leven.
- Frisien (symbool aanbrengen)
- Siri Er is een extra nieuwsuitzending.

Beste kijkers, wij melden U
dat de mis van de eerste communie in Waanrode bijna geëindigd is.
Wij gaan even naar onze correspondent ter plaatse.
Lisa, wat zijn de reacties?

Lisa interviewt de eerstecomuniecanten terwijl Sander filmt.

Lisa Was het fijn?
 Kom je zondag nog meevieren?
 Ga je nu altijd een vriend van Jezus blijven?
 Wat ga je nu vandaag nog doen?
 Oké, dank je wel kinderen.
 Wij gaan hier nu nog een groepsfoto maken en daarna laten de
 kinderen nog een ballon op met daarop de boodschap van Mozes:
 “Maak mekaar blij!” De mensen wordt dan gevraagd dat ze na de
 zegen buiten voor de kerk wachten tot de kinderen hun ballon hebben
 opgelaten. Ook krijgen de kinderen nog een communiekaars als
 aandenken aan deze dag.
 Zo, Siri, dat was het vanuit Waanrode, terug naar de studio.

Siri Bedankt, Lisa!
 Zo dames en heren, tot hier onze extra nieuwsflash,
 bedankt voor het kijken en nog een fijne dag!

Zending en zegen

P Kinderen,
 ga op weg,
 herken de tekens
 waarin God zijn goedheid toont.
 Volg de weg samen met Jezus.
 Ga samen op weg met de zegen
 van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 als teken voor mekaar.
 Amen.

*Als afsluiting ontvangen de kinderen hun communiekaars en er wordt nog een
groepsfoto genomen. Daarna worden de ballonnen uitgedeeld. De kinderen gaan
hand in hand buiten en laten de ballonnen op voor de kerk*

Bedankt....

iedereen die meehielp aan de voorbereiding van deze kinderen...

Bedankt...

iedereen die meehielp aan de voorbereiding en het welslagen van deze viering...

Bedankt...

iedereen die vandaag kwam meevieren...

Het was fijn!