

VIERING OVER DE NAAM
21 april 2001

Vooraf:

- *Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje).*
- *Ook de witte (kiezel)steentjes waarop de communicanten (op voorhand) hun naam hebben geschreven, liggen klaar bij het altaar.*
- *De eerste rijen stoelen worden in een boog voor het altaar geplaatst. Daar nemen de communicanten plaats (de leden van de werkgroep zetten zich tussen hen in).*
- *Bij het binnenkomen, krijgen de mensen het boekje van de gezinsvieringen (liederen om mee te zingen) en het tekstblaadje (gebeden om mee te bidden).*

OPENINGSRITUS

1. Welkomstlied: "Dag wereld, dag mensen"

(De eersteprocuranten staan naast het altaar wanneer de priester binnenkomt. Onder leiding van Nele zingen ze het lied en doen er de gebaren bij.)

2. Kruisteken + intenties van de viering (Pr)

3. Welkom:

Paula Van harte welkom jonge mensen en volwassenen. Vandaag heten we vooral van harte welkom de ouders en de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. De voorbereiding op de eerste communie is een gebeuren dat de hele parochiegemeenschap ter harte gaat. We vormen hier géén gesloten vriendenkring, bij ons is er altijd ruimte voor nieuwe mensen. De kinderen die binnenkort hun eerste communie doen, willen tijdens de viering van vandaag hun naam kenbaar maken. Zo krijgen ze vandaag een speciale plaats in onze parochiegemeenschap. Wij allemaal worden opgeroepen om hen te steunen en aan te moedigen.

4. Duiding van de naamopgave:

Pr Beste jongens en meisjes, kort na jullie geboorte hebben jullie ouders beslist jullie te laten dopen. Daarmee hebben ze ook beslist om jullie Jezus te leren kennen en om jullie te leren hoe een christen leeft. Tijdens het doopsel heeft de priester aan jullie ouders gevraagd welke naam ze aan hun kindje wilden geven. Toen hebben ze jullie naam genoemd. Jullie naam staat geschreven in het doopregister dat in elke parochie wordt bewaard. Zo'n doopregister zien jullie hier liggen. Door het doopsel en door het opschrijven van jullie naam in het doopregister zijn jullie opgenomen in de gelovige gemeenschap. Maar ook God kent jullie naam. Zo staat het in de bijbel: je naam staat geschreven in de handpalm van God. Dat betekent dat God jullie kent en dat Hij van jullie houdt. De eerste communie doen, betekent dat jullie voor het eerst de eucharistie mogen meevieren. Daar bereiden jullie je thuis en op school op voor. En vandaag willen we daar met de hele parochie naartoe leven.

5. Schuldbelijdenis

Kind 1 In de verhalen van Jezus leren we dat we blijde kinderen moeten zijn, die altijd proberen vriendjes met elkaar te zijn. Dat hebben we soms niet goed gedaan. Heer, het spijt ons.

Huguette Wij, die gedoopt zijn in Gods Naam, wij moeten de liefde van God duidelijk maken in onze houding tegenover elkaar. Dat komt er dikwijls niet van.
Heer, het spijt ons.

Franky In deze tijd is het moeilijk om de figuur van Jezus gestalte te geven in onze opvoeding van onze kinderen. Dikwijls maken wij veel tijd vrij voor ons werk, ontspanning en sport. Maar even samen stilstaan en bidden, vinden we een te grote opgave in deze drukke tijd.
Heer, het spijt ons.

6. Eer aan God: zie boekje blz. 3.

7. Openingsgebed

Pr God,
Jij hebt de bomen, bloemen, planten,
dieren en dingen een naam gegeven.
Zo kunnen we ze noemen.
Ook wij hebben een naam gekregen.
Zo kunnen we ook elkaars naam noemen,
zo kunnen we elkaar roepen.
Vandaag maken wij onze namen bekend
aan de mensen van de Kerk.
Zo kunnen zij onze namen in hun hart dragen.
God, luister Jij ook mee?

DIENST VAN HET WOORD

8. Evangelie

(De eerstecommunicant worden gevraagd om vooraan bij de priester te komen zitten. De priester vertelt het evangelie aan de kinderen - en zo ook aan de mensen in de kerk - en geeft daarna nog een korte duiding bij het evangelie. Vanuit dit evangelie en deze duiding zal de eigenlijke naamopgave volgen.)

Pr Wat Jezus deed en aan de mensen zegde, staat opgeschreven in het boek van Jezus, het evangelie. Eén van de schrijvers van het evangelie, Lucas, vertelt hoe Jezus na zijn geboorte zijn naam heeft gekregen. Luister maar.

Op een dag wordt bij Jozef en Maria een kindje geboren. Het is een jongen. In die tijd kregen de kinderen niet meteen een naam. Ze gaven een kindje pas een naam, acht dagen na de geboorte. Dat was zo de gewoonte.

Dus als het kindje acht dagen oud is, nemen Maria en Jozef het mee naar de tempel. De tempel is een groot gebouw waarin de mensen tot God bidden, zoals onze kerk.

Jozef en Maria dragen hun kindje helemaal tot vooraan in de tempel. Ze vragen aan God of Hij ook voor het jongentje wil zorgen. Daarna laten Maria en Jozef het aan de oude priester Simeon zien.

Simeon vraagt aan Jozef en Maria: "Hoe heet het kind?"

Jozef en Maria zeggen: "Wij noemen ons kind Jezus."

Simeon wordt heel blij. Hij zegt: "Nu hoort het echt bij ons volk. Nu kunnen wij zijn naam roepen. Jezus! Weten jullie wat de naam Jezus betekent? De naam Jezus betekent: 'God wil dat mensen gelukkig zijn'."

Simeon legt nu de handen op het hoofd van Jezus en bidt voor Hem.

Daarna gaan Jozef en Maria met Jezus naar huis.

9. Duiding (Pr)

10. Naamopgave

Pr Als we Jezus volgen, dan wordt ons leven helemaal anders, dan wordt ons leven nieuw. In de bijbel wordt het zo gezegd: "Ik geef u een wit steentje en grif daarop een nieuwe naam die niemand kent dan hij die hem ontvangt" (Apokalyps 2, 17). De kinderen die binnenkort hun eerste communie doen, tonen vandaag dat ze Jezus willen volgen. Zij krijgen daarom een wit steentje waarop hun naam staat geschreven. Zij zullen dit steentje bij het water leggen. Het water dat verwijst naar het water waarmee ze werden gedoopt als christen, als vriend van Jezus. Het water en de witte steentjes blijven bij het altaar staan tot aan de communieviering. Dan krijgen de kinderen hun steentje mee naar huis. Intussen zullen alle mensen die in deze kerk komen, de namen lezen van de kinderen die dit jaar hun communie doen en Jezus vriend willen zijn.

(Na elk stukje tekst kunnen een aantal kinderen hun naam zeggen voor de micro. Dan leggen ze de witte kiezelsteen - waarop hun naam staat - aan de rand van het water. Hugulette en Nele helpen de kinderen daarbij.)

Kind 2 Jezus roept ons bij onze naam.
Hij vraagt ons om mee te doen.
Dat willen we graag doen.
Daarom zijn we hier.

Kind 3 Dag mensen,
wij willen er helemaal bij horen.
Daarom zeggen wij onze naam.
Zullen jullie ons nooit vergeten?

Franky Ons kind voorbereiden, kan een boeiende tocht worden.
Wij zijn er deze week thuis in ons gezin mee van start gegaan.
Bij het doopsel beloofden we onze kinderen Jezus en zijn Kerk te leren kennen.
Wij nemen deze opdracht ernstig.
Daarom maken we tijd en ruimte om samen de weg van Jezus te gaan.

Frans Lieve kinderen en ouders,
Jezus houdt van alle kinderen en alle grote mensen.
Hij gaat met ons mee en laat ons nooit alleen.
Ook wij als parochie gaan met jullie mee.
Wij zijn blij dat 50 ouders de weg gaan met hun kind
om Jezus en zijn Kerk beter te leren kennen.
Wij kijken met u allen nu al uit naar de eerste communie op 1 juni.

11. Geloofsbelijdenis: afwisselend, zie boekje, nr. 4 op blz. 7.

12. Voorbede:

Kind 4 Wij bidden voor onze mama en papa
en voor alle mensen die ons graag zien,
dat zij ons helpen om vriend te worden van Jezus.

Liliane Wij bidden speciaal voor onze kinderen,
dat zij door ons mogen ervaren wat geloven is.
Dat zij steeds opnieuw mogen voelen
dat er mensen meegaan,
hen steunen en bemoedigen.

Marita Wij bidden voor onze parochiegemeenschap dat er steeds ruimte is voor kinderen en jongeren. Dat zij zich steeds opnieuw welkom voelen door onze aandacht en door ons begrip.

DIENST VAN DE GAVEN

13. Offerandelied:

14. Gebed over de gaven:

Kind 5 Heer Jezus,
op het altaar staat brood.
Brood hebben we elke dag nodig.
Wij hebben U ook nodig.
Jezus, blijf bij ons.

Kind 6 Heer Jezus,
op het altaar staat wijn.
Op een feest is ook wijn.
Vandaag vieren wij met U feest
aan uw tafel.

15. Eucharistisch gebed: zie boekje nr. 2 vanaf blz. 12.

16. Onze Vader:

(Voor het Onze Vader worden alle kinderen die in de kerk zijn, uitgenodigd om een kring rond het altaar te vormen. Samen bidden ze het Onze Vader.)

17. Broodbreking

18. Communie

19. Communielied:

20. Gebed na de communie:

Anne-Lise Lieve God,
Jij hebt mij gedompeld
in een bad vol liefde.
Help mij
dat ik de herinnering
aan die zachte omhelzing
levend houd.
Als ik geloof
dat U van mij houdt,
dan bezit ik een kracht
die sterker is dan mijn kleinheid.
Heer God,
dank voor zoveel liefde
en zoveel kansen.

SLOT VAN DE DIENST

21. Slotgebed:

Allen God,
 onze namen werden bij het doopsel opgeschreven
 in het grote boek van de Kerk.
 Ze staan nu ook geschreven
 in de harten van de mensen.
 Onze namen staan ook geschreven
 in de palm van Uw hand.
 Wij bidden voor de meisjes en jongens
 die binnenkort hun eerste communie doen
 en er zich in hun gezin op voorbereiden.
 God, ga met hen mee.

(De communicanten krijgen deze tekst op een gebedskaartje mee als aandenken aan deze viering.)

22. Mededelingen (Pr)

23. Zending en zegen

24. Slotlied: