

## **Intredemuziek Kinderen van de zon (De Elegasten)**

1. Kom en omhels de zomer.  
Leef je vrijheid uit.  
Kom dichters en dromers.  
Zing en fluit!  
Kom met een hart vol vrede,  
iedereen is open huis.  
Kom, kom, wees welkom  
kinderen van de zon!

3. Kom naar een punt van liefde.  
Kom en verdeel je geluk!  
Kom tot elkaar uit de verten.  
Samen heerlijk product.  
Kom ik verlang naar je kleuren,  
meng ze met die van mij.  
Kom, kom wees welkom  
kinderen van de zon!

2. Kom met je duizend gitaren.  
Kom en doe je verhaal  
en ik zal het bewaren  
maar kom met duidelijk een taal.  
Kom met de taal van de liefde.  
Kom en breng bloemen mee.  
Kom, kom, wees welkom  
kinderen van de zon!

4. Wanneer je dan eindelijk opbreekt,  
teruggaat naar wat je verliet.  
Met het laatste restant van de zomer  
strooi dan met dit lied.  
Verstuif het onder de boeren,  
verdeel het in de stad.  
Breng het rond, rond  
overal rond, kinderen van de zon!

De eerste communicanten komen naar voor.

## **Begroeting**

### **Pr.:**

Goedemorgen, zonnekinderen die vandaag  
hun eerste communie doen!

Vandaag is het jullie grote dag.

Voor het eerst mogen jullie mee aanzitten rond de tafel van de Heer,  
samen met jullie ouders, familie en alle vrienden.

Welkom allemaal,

Moge dit samenzijn gezegend worden

**In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.**

### **Jolien:**

Wij zijn blij omdat jullie met ons samen willen vieren.

### **Mynthe:**

Wij zijn blij omdat we de liefde van God in ons midden voelen.

## **Schuldbelijdenis:**

### **Pr.:**

Als je echt liefde wil hebben voor elkaar, moet je kunnen zeggen wat je soms verkeerd deed. Laten we onze fouten aan mekaar vertellen en vragen dat de liefde van God ons vergeeft.

### **Een mama:**

Toen je vroeg: Mama, heb je even tijd?

Zei ik soms: Nee, nu niet...!

Daarvan heb ik nu spijt.

### **Een papa:**

Toen je vroeg: Papa, wil je met mij spelen?

Zei ik soms: Nee, dat gaat me gauw vervelen...

Mijn kind, weet dat ik dat spijtig vind.

### **Finn:**

Liefste mama, liefste papa,

Ik was soms een beetje fout.

Dan beloof ik met een zoen,

voortaan beter mijn best te doen.

### **Pr.**

We hebben spijt van onze fouten maar we weten dat God ons altijd vergiffenis zal schenken.

## **Lied    Ook al zie ik je niet...**

### **Benthe, Anna, Gilles en Elien V.C.**

Ook al zie ik je niet, ik weet dat jij me ziet.

Ook al hoor ik je niet, ik weet dat jij me hoort.

Want diep in mij voel ik dat je bij me bent

Want diep in mij weet ik dat je mij echt kent. (2x)

Ook al voel ik me droef, ik weet dat jij me troost.

Ook al gaat het verkeerd, ik weet dat jij vergeeft.

## **Openingsgebed**

**Pr.:**

Goede Vader, wij zijn hier samengekomen rond uw tafel van brood en wijn. We weten dat in het leven niet alleen vriendelijke woorden belangrijk zijn maar vooral goede dingen doen.

Onze zonnekinderen weten ook dat mensen er zijn om elkaar te helpen en te steunen en niet om mekaar voorbij te steken en steeds de beste te willen zijn.

Laten we de warmte van uw liefde steeds dicht bij ons voelen zodat we ons altijd inzetten voor alle levende wezens.

## **Eerste lezing: Het verhaal van de warme zon en de koude wind**

De zon stond aan de blauwe lucht.

De wind die daar toevallig voorbij waaide, begon te roepen.

“Kijk eens hoe hard ik kan blazen, kijk eens hoe sterk ik ben! Ik kan een storm beginnen of ... een grote eik omverblazen!”

Maar de zon glimlachte om al dat lawaai. “Je weet toch dat je met al je geweld niet veel kan beginnen?”

“Natuurlijk wel! Ik ben de sterkste en dat is wat telt!” blies de wind.

Maar de zon zei vriendelijk: “Laat ons eens zien wie het meeste kan bereiken. We moeten het maar eens uitproberen.”

“Zoek jij maar iets. Je wint het nooit van mij!” waaide de wind zelfverzekerd. De zon zag in de verte een jongetje wandelen met een rood jasje aan. “Zie je dat jongetje? Wel, wie van ons het jongetje zijn jasje kan uitdoen, heeft gewonnen,” zei de zon tegen de wind.

“Ik zal eens tonen wat ik kan, “ bulderde de wind met krachtige stem.

En hij blies zo hard dat het jongetje zijn jasje stevig dichtknoopte en de kraag rechtzette. Grijze wolken schoven voor de zon.

“Ik ben blij dat ik mijn jasje aanheb!” dacht het jongetje. “Zo’n wind kan knap lastig zijn.”

De wind werd erg boos en blies zo koud en hard als hij kon.

Maar het jongetje deed zijn jasje niet uit.

De zon lachte breed en schudde even haar hoofd.

“Maar mijn beste vriend toch! Je pakt het helemaal verkeerd aan!”

Warme zonnestralen kwamen tevoorschijn en het duurde niet lang of de zon scheen hoog aan de hemel.

“Ik voel me helemaal warm worden”, dacht het jongetje.

“De zon is toch zo heerlijk. Veel beter dan die koude, harde wind.”

En het jongetje deed zijn rode jasje uit.

De zon zei: “Zie je wel dat je met een beetje warmte en vriendelijkheid dikwijls meer gedaan krijgt dan met al jouw boze kracht?”

De wind dreef stilletjes weg en dacht: “Ja, dat is waar. De zon heeft weer eens een keertje gelijk.”

### **Tussenzang: De verhalen van de Heer**

#### **Fleur, Elien V.d.W., Kato en Aagje**

Luister, luister, luister weer  
naar de verhalen van de Heer.

Luister, luister, luister weer  
naar de Heer.

Er is zo veel dat ik leer  
uit de verhalen van de Heer.

Er is zo veel dat ik leer  
van de Heer.

Ik verander keer op keer  
door de verhalen van de Heer.

Ik verander keer op keer  
door de Heer.

## **Evangelie:**

**Pr:** De Heer is met u.

**Allen: En met Uw Geest.**

**Pr.:** Uit het Heilig Evangelie van Onze Heer Jezus Christus.

**Allen: Lof zij U Christus.**

**Samen:**

Leer mij denken zoals U,  
leer mij spreken zoals U,  
leer mij beminnen zoals U.

**Priester:**

Al de verhalen over Jezus zijn opgeschreven in het Nieuwe Testament.  
We staan nu recht om het heel stil te maken in ons hart en te luisteren naar zo'n verhaal. Het verhaal van de Hemelvaart van Jezus.

**Homilie** Woord van de priester

### **Geloofsbelijdenis**

**Pr.:**

Wij spreken ons geloof in de liefde van God uit.

**Rheno:**

Eén! God maakte het water,  
de rest deed Hij later.

**Milo:**

Twee! Toen maakte God de zon  
en 't licht scheen zo hard het kon!

**Zeno:**

Drie! Toen kwamen de sterren en de maan  
die mochten 's nachts aan de hemel staan.

**Jens:**

Vier! Toen zorgde God voor het mooie groen.  
Hiervoor krijgt Hij een dikke zoen!

**Hanne:**

Vijf! Toen kwamen vissen in het water,  
vogels in de lucht en paardjes in de wei!  
Daarom ben ik zo blij!

**Seth:**

Zes! Toen alles was gemaakt, zei God:  
“Er moet nog iemand bij!”  
Hij maakte jou en mij.

**Wout:**

Zeven! Toen was de hele wereld klaar  
en God zei: “Geniet nu maar!”

**Kinderen samen:**

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven!  
Wij geloven in Zijn werk ons hele leven.

**Lkr.:**

Ja, wij blijven geloven in de warme liefde van God.  
Lieve kinderen van de zon,  
samen met mama, papa en alle mensen om jullie heen, kom je er wel!

### **Voorbeden**

**Pr.:**

We richten ons naar de Heer. Bidden wij samen met de kinderen dat we  
steeds zonnetjes zouden zijn en geluk en vreugde brengen naar alle mensen.  
Laat ons bidden.

**Samen: God, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.**

**Rhune:**

Jezus, help ons een warm zonnetje te zijn, zodat iedereen door onze warmte  
een beetje blij kan worden.  
Laat ons bidden.

**Samen: God, Onze Heer, wij bidden U verhoor ons.**

**Louna:**

Jezus, help ons een lief zonnetje te zijn zodat we door onze vriendschap vreugde mogen brengen bij iedereen.

Laat ons bidden.

**Samen: God, Onze Heer, wij bidden U verhoor ons.**

**Grootouder:**

God, maak ons tot een hechte familie, zodat onze kinderen zich altijd thuis voelen bij ons. Laten we voor elkaar een zonnetje zijn.

Laat ons bidden.

**Samen: God, Onze Heer, wij bidden U verhoor ons.**

**Offerande:**

**Pr.:**

Vandaag is het feest. En als het feest is, zetten we samen een mooie tafel klaar.

**Charlotte, Milan, Samvel en Renzo** brengen de gaven naar voor.

**Jurn:**

Wij hebben brood meegebracht,  
want we weten dat Jezus alles wilde delen.

Wij hebben wijn meegebracht,  
want we weten dat Jezus zijn vreugde wou delen met alle mensen.

Wij hebben bloemen meegebracht,  
want we weten dat Jezus iedereen gelukkig wilde maken.

Wij hebben kaarsen meegebracht,  
want we weten dat Jezus licht wilde zijn voor iedereen.

**Pr.**

Heer, al deze gaven bieden wij aan.

Zij zijn een teken van onze vreugde en dankbaarheid. Help ons om in woord en daad te laten zien dat wij van God en de mensen houden.

Willen we dan samen aan de feesttafel zitten, om één te worden met U, door Christus onze Heer, Amen.

**Offerandelied: Ja, Heer, ik kom graag aan tafel met jou.**

**Ellen, Reine, Anouck en Britt**

Ja, Heer, ik kom graag aan tafel met jou.

Zo wil ik je zeggen dat ik van je hou.

Ja, Heer ik eet graag aan tafel met jou.

Zo wil ik je zeggen dat ik denk aan jou.

De Heer vraagt aan ons: 'Deel het brood en de wijn.

dan denk je aan mij. Dat vind ik heel fijn!'

'k Ben trots als een pauw. Ik voel me heel blij!

Jezus, ik wil graag doen zoals jij!

De tafel staat klaar, nu is het zover.

Ik voel me warempel een echte ster!

Want al ben ik nog klein, de Heer vraagt aan mij:

'Wil je mijn vriend zijn? Kom je erbij?'

**Gebed over de gaven**

**Pr.:**

Jezus was een voorbeeld voor alle mensen. Hij toonde de mensen hoe ze moesten leven in de liefde van God. Hij was vriendelijk en zorgzaam voor andere mensen. Hij gaf brood aan wie honger had, troost aan wie verdrietig was. Hij gaf alles wat hij had, zelfs zijn eigen leven.

Wij hopen dat we aan het voorbeeld van Jezus zullen denken overal waar mensen samen zijn.

Amen.



### **Het grote dankgebed**

De Heer zal bij u zijn.

**De Heer zal u bewaren.**

Verhef uw hart.

**Wij zijn met ons hart bij de Heer.**

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

**Hij is onze dankbaarheid waardig.**

**Pr.**

Goede God, U roept ons samen aan Uw tafel.

Wij mogen Uw gast zijn.

Wij willen samen terugdenken aan het Laatste Avondmaal.

Toen Jezus samen met zijn vrienden aan tafel was,  
nam Hij het brood, gaf het aan Zijn leerlingen en zei:

“Neem en eet hiervan,

dit is Mijn Lichaam dat voor U allen gebroken  
wordt tot vergeving van de zonden.”

Ook nam Hij de beker wijn, dankte U opnieuw en zei:

“Neem en drink hieruit. Dit is Mijn Bloed van het nieuwe en eeuwige  
Verbond.

Het wordt vergoten voor u allen tot vergeving van de zonden.

Blijf dit doen om aan Mij te denken.”

**Samen: Dat willen wij doen.**

Hij was een vriend voor alle mensen.

Wie verkeerd had gedaan en er spijt van had,  
kon rekenen op zijn vergiffenis.

Hij had alles over voor de anderen, zelfs zijn leven.

Goede Vader, deze kinderen willen één zijn met Jezus.

Daarom gaan wij samen met hen eten van dit brood.

**Samen: Wij willen zijn zoals Jezus, vandaag en altijd.**

## **Onze Vader**

De kinderen gaan rond het altaar staan om het Onze Vader te zingen en uit te beelden.

Wij geven elkaar de hand als teken van onze inzet voor elkaar.

## **Vredewens**

**Lkr.:**

Jezus heeft gezegd:

Vrede laat ik jullie na,

Vrede geef ik jullie.

Mijn vrede vervult jullie harten en

het hart van de mensen met wie jullie samen leven.

**Pr.:** Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

**Samen: Ontferm U over ons.**

**Pr.:** Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

**Samen: Ontferm U over ons.**

**Pr.:** Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

**Samen: Geef ons de vrede.**

## **Uitnodiging tot de Communie**

**Renzo:**

Ik roep vandaag alle communicantjes en alle mensen in de kerk:

“De tafel van de Heer staat klaar!”

**Pr.:**

Als we nu het brood van Jezus gaan eten en gaan drinken van de wijn, dan komt het leven van Jezus in ons.

Wij willen leven naar het voorbeeld van Jezus.

Wij willen spreken en doen zoals hij.

Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld op zich neemt.

**Samen:**

**Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.**

**Communie**

Als de kinderen met hun ouders te communie gaan,  
luisteren we naar muziek.

**Communielied: Nu hoor ik er echt bij!**

'k Ben blij en door het dolle heen.

'k Vertel het graag aan iedereen:

'Geef maar applaus en roep: Hoezee!'

Ik ga heel graag met Jezus mee! Hoezee!

Allemachtig! Dat is prachtig!

Dat is toppie! Ik ben blij!

Nu hoor ik er echt bij! (2x)

Vriend zijn van Jezus doet me goed.

Hij maakt me sterk, toont hoe het moet.

Met hem ga ik gerust van start.

Hij krijgt een plaatsje in mijn hart! Hoezee!

Allemachtig! Dat is prachtig!

Dat is toppie! Ik ben blij!

Nu hoor ik er echt bij! (2x)

Dit is toppie! Ik ben blij! Nu hoor ik er echt bij!

Dit is toppie! Ik ben blij! Nu hoor ik er echt bij!

Toppie!!!

## **Dankmoment door de kinderen**

### **Niene:**

Geluk dat is een knuffel, die altijd op je past,  
geluk dat is een hondje, je houdt hem stevig vast.

Geluk dat is een touwtje en daaraan een ballon,  
geluk is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon.

### **Sep:**

Geluk dat is een vriendje, met wie je heel graag speelt,  
geluk is iemand hebben, die alles met je deelt.

Geluk dat is iets geven, zo maak je iemand blij,  
geluk is als je samen bent, iets fijns voor allebei!

### **Lkr.:**

Blij en dankbaar voor alle gelukkige momenten die wij samen  
hebben mogen beleven met elkaar, willen de kinderen hun ouders  
nog eens extra bedanken.

## **Danklied Samen! Nena en Lola**

Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach.

We gaan steeds meer op elkaar lijken, elke dag.

Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn.

Ik hou van jou.

Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat.

Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga.

Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn.

Ik hou van jou.

Ik hoor bij jou,

jij hoort bij mij.

Wij blijven samen voor altijd.

Ik laat je nooit alleen.

Je maakt mij blij.  
Ik hou je vast en laat je vrij.  
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet.  
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.  
Ik hoor bij jou,  
jij hoort bij mij.  
Want jij bent ik.  
En ik ben jij.  
En dat is voor altijd. (2x)

Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij.  
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij.  
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij.  
Ik hou van jou.

(refrein)

Samen voor altijd...

### **Slotgebed**

#### **Ouder:**

We zijn zo blij met jou, mijn kind  
Omdat je vreugde in het kleinste vindt.  
Je droomt fantastische, heerlijke dromen.  
Je hebt zo graag dat ze ook uitkomen.  
Je praat met vlinders over hun mooie kleuren.  
Je vertelt de bloemen hoe lekker ze geuren.  
Voor ons is niets zo volmaakt  
als jouw kinderhart dat zich vermaakt.  
Kindjelief, we zijn zo blij met jou!  
Daarom zeg ik voor iedereen: We houden van jou!

## **Zegen en zending**

**Lkr.:**

Jullie hebben het prachtig gedaan!  
Nu gaan jullie verder vieren met je familie.  
Dank je wel allemaal voor het meevieren!

**Pr.:**

Ga nu heen in vrede en wees een kind van God.  
Teken jezelf met de naam van  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
**Amen.**

## **Slotmuziek**

Bedankt voor het meevieren!  
Bedankt aan iedereen die er mee voor zorgde  
dat deze viering iets speciaals werd!