

Kijk eens om je heen !

Jezus trok met zijn vrienden naar vele kleine dorpjes en steden. Onderweg sprak Hij met zijn vrienden. Omdat Jezus merkte, dat vele mensen zich zo vlug zorgen maakten, zei Hij : “De mensen kunnen de dingen toch zo ingewikkeld maken. Sommige mensen maken zich veel te veel zorgen over wat ze zullen eten of drinken. Anderen zijn de hele dag bekommerd over het kleed of het jasje of de broek die ze zullen uitkiezen voor de volgende dag. Zo moeten jullie niet doen. De meeste mensen rennen maar heen en weer en hebben zoveel haast, ze hebben geen tijd. Ze zien niet wat er rond hen gebeurt. Net of ze willen de mooie dingen niet zien. Net of ze willen de bomen niet horen. Net of ze willen de wind en de regen niet voelen.” Toen sprak Jezus : “Kijk eens om je heen. Zie je de zon ? En de hemel ? Kijk eens naar de bloemen op het veld. Let eens op de vogels in de lucht : die maken zich geen zorgen. Ze leven uit Gods hand. Als God zoveel houdt van de bloemen en de vogels, dan houdt Hij nog duizendmaal meer van de mensen. Wees niet langer bezorgd over onbelangrijke dingen. Bedenk hoe je beter elkaar gelukkig kunt maken en vertrouw op God. Hij is een goede Vader voor ons.”