

Hij ging overal binnen.

Jezus woonde in een klein plaatsje bij zijn vader en zijn moeder. Hij was klein, werd groot, net als wij allemaal.

Hij leerde van zijn vader werken. Van tijd tot tijd kwamen de mensen vragen: "Help ons met het bouwen van een huis."

"Help ons met het maken van de ploeg."

En dan hielp hij ook.

"Hij heeft grote ogen en een open hart." zeiden de mensen.

Ze hielden van hem omdat hij zo goed kon luisteren naar alles wat de mensen Hem te vertellen hadden.

"Ik heb de tijd.", zei Hij. En steeds meer ging hij van de mensen houden. Maar Jezus had steeds meer tijd nodig om naar hen te luisteren.

"Ik ga rondtrekken door heel het land. Ik ga luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben. Want veel mensen zijn verdrietig en ze sluiten hun verdriet op in hun hart. Want er is niemand die zegt: "Ik heb tijd voor jou."

En Hij ging weg en trok het land door. Overal stapte Hij zomaar de huizen binnen. Hij ging bij de mensen aan de tafel zitten, nam het brood, brak het, deelde het rond en zei: "Wij eten van hetzelfde brood. Wij wonen op dezelfde aarde. Wij ademen dezelfde lucht. Jij bent mijn broer. Jij bent mijn zus. Vader van het brood, dank U wel."

En niemand vroeg Hem: "Maar wie is die Vader van het brood?"

Maar als hij weg was zeiden zij: "Het moet een Vader zijn met een heel groot hart."