

Het verloren schaap

Er was eens een herder die wel honderd schapen had. Op een dag bemerkt Hij dat één schaapje weg is. Het is niet bij de groep. Is het verloren gelopen onderweg? Is het iets tegengekomen? Heeft een wild dier het verscheurd? Hij denkt na en wordt stil. Dan zegt Hij bij zichzelf: "Ik ga terug, ik ga het zoeken. De andere schapen laat ik even alleen op de berg, ze redden het wel".

En Hij gaat terug en zoekt overal. Hij roept de naam van het schaapje en opeens hoort hij in de verte een jammerend geblaat. Dat is het! Hij loopt op het geluid af en ziet dadelijk wat er gebeurd is. Het schaapje zit midden in een braamstruik en een dikke doorn steekt in zijn pootje. "Kom hier," zei de herder, "ik help je hier wel uit." En Hij haalde het schaapje uit de braamstruik, trok de doorn uit zijn pootje en legde het teruggevonden diertje op zijn schouder. Zo trok Hij blij weer naar de kudde en thuis gekomen riep Hij al zijn vrienden en buren bij elkaar. "Laten we samen blij zijn, want ik heb een verloren schaap gevonden."