

# Het verhaal van Zacheüs

Verteller: Aan de rand van de stad staat een huis. En voor dat huis zit Zacheüs. Zacheüs zit aan een grote tafel en op die tafel ligt een heleboel geld.

(Z. telt het geld en wrijft in zijn handen)

Verteller: Dat geld hebben de mensen aan Z. gegeven. Iedereen die de stad in of uit wil met goederen, moet eerst geld betalen aan Z.

(Enkele mensen met pakken en manden komen voorbij de tafel en betalen.)

Verteller: Al dat geld is niet voor Z. maar hij houdt wel zoveel over dat hij toch erg rijk is geworden. Andere mensen die voorbij komen zeggen:

Man 1: Wat een lelijke man is Z.

Man 2: Hij wordt rijk met ons geld!

Z.: Laat ze maar zeggen wat ze willen. Ik ben toch maar rijk en geld heeft geen geur.

Verteller: Zacheüs is rijk, maar niet gelukkig. Wanneer alle mensen samen aan tafel zitten ... (enkele groepjes in elke hoek doen alsof ze eten en drinken)

Verteller: ... blijft Z. alleen aan zijn tafel. Hij heeft geen vrienden en niemand nodigt hem uit.

Kinderen samen: Met Z. willen wij niets te maken hebben!

Verteller: Tot op een dag ...

(enkele mensen komen op en roepen ...)

Man 3: Heb je 't al gehoord? Heb je 't al gehoord?

Man 4: Jezus komt naar onze stad.

Man 5: Jezus, die de mensen beter maakt?

Man 6: Laten we Hem vlug tegemoet gaan.

Verteller: Z. wil ook graag naar Jezus. Hij wil ook graag horen wat Jezus vertelt.

Z.: Jezus zal mij wel niet willen zien. Niemand wil iets met mij te maken hebben. En toch ga ik naar Hem toe. Je weet maar nooit.

Verteller: Z. raapt zijn spulletjes bij elkaar en gaat op weg.

(Jezus loopt met de mensen rond. Z. tracht bij Jezus te komen.)

Verteller: Als Z. bij Jezus komt zijn er al zoveel mensen dat hij niets kan zien. Alleen maar ruggen, ruggen van mensen die naar Jezus luisteren.

Z.: Mag ik eventjes door? Om naar Jezus te luisteren?

Man 7: Jij naar Jezus? Niets van! Ga maar weg, jij!

Verteller: Z. tracht nog eens bij Jezus te komen.

Man 8: Jij naar Jezus toe? Niets van! Ga maar weg!

Verteller: En de mensen gaan nog dichter bij elkaar staan.

Z.: Ik kan niet bij Jezus, maar ik vind wel wat.

Verteller: En dan ziet Z. een boom staan in de nabijheid. Als hij daarin kruipt kan hij alles zien. En Z. klimt in de boom en daar luistert hij naar wat Jezus vertelt.

(Intussen komt de groep met Jezus langzaam dichterbij.)

Jezus: Zeg Z., kom eens vlug naar beneden! Ik wil graag bij u op bezoek komen!

Z.: Jezus wil bij mij op bezoek komen?

Verteller: En dan springt Z. naar beneden en loopt naar Jezus toe.

Z.: Maar niemand wil bij mij komen. Ik ben een slecht mens.

Verteller: De andere mensen kijken elkaar boos aan en ze draaien zich om, met de rug naar Jezus en Z.

Z.: Jezus, ik heb goed naar U geluisterd. Ik wil anders gaan leven voor God en de mensen. Dan wordt het fijn op aarde.

Verteller: En zo gaan Jezus en Z., die een nieuwe vriend is geworden, samen naar het huis van Z. De mensen gaan boos weg. Ze begrijpen er helemaal niets van!

