

Het grote dankgebed

Priester: God, onze Vader,
allen samen komen we U danken,
loven en prijzen.
Alles wat wij hebben en zijn,
komt van U.

Lied: Looft nu de Heer alleluja.
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer.

Priester: Bij U begint het leven en de liefde.
Gij kent ons bij name,
Gij houdt van ons.

Lied: Looft nu de Heer alleluja.
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer.

Priester: Gij zijt de Schepper.
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Lied: Looft nu de Heer alleluja.
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer.

Priester: Voor héél de aarde, de bergen, de bomen en de bloemen.
Voor de zon en de zee, voor alles wat groeit en bloeit
danken en loven wij U.

Lied: Looft nu de Heer alleluja.
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer alleluja
Looft nu de Heer.

Priester: Heer, God,
Alle mensen zijn met U op weg naar geluk en vrede. Van U verwachten we
alles wat goed is. Daarom bidden we.

Heilig, heilig, heilig de Heer.
De God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.

Priester: Wij willen dan nu bidden zoals Jezus bad op de avond toen Hij feest vierde met zijn vrienden.

Zo bad Hij:

“Laat alle deuren van huizen opengaan, laat het zover komen, Vader, dat de mensen broers en zussen zijn.

Ze zijn het eigenlijk al, Vader, maar veel mensen weten het nog niet.”

Daarom heeft Jezus op die avond tot zijn vrienden gezegd:

“Ga het de mensen vertellen. En als je dan bij Mij komt doe dan wat Ik je nu voordoe.”

Toen nam Hij het brood, brak het in stukken en deelde het rond terwijl Hij zei:

“Hier zie, neem dit brood en eet ervan. Want dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor jullie.”

Toen nam Hij ook de beker met wijn, gaf die aan zijn vrienden en zei:

“Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit ben Ik.

Dit is Mijn bloed dat voor jullie zal vloeien tot vergeving van de zonden. Elke keer als je dit doet, denk dan aan Mij, dan ben Ik in jullie midden.

Zo deden de apostelen hun Eerste communie.

Als alle mensen zo doen, wordt de aarde nieuw, dan komt er een nieuwe stad, dan zullen alle tranen van de mensen drogen, dan zullen we allemaal zingen:

Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Inleiding op het Onze Vader

Priester:

Jezus ging eens de bergen in om te bidden.

De leerlingen hadden dat gezien.

Ze vroegen aan Jezus:

” Heer, leer ons bidden.”

Jezus leerde hun toen het “Onze Vader”.

Het Onze Vader:

De communicantjes vormen samen met de priester een grote kring rond het altaar en beelden zingend het onze Vader uit.