

De zondag

Leerkracht: Wij luisteren nu naar de eerste lezing ! " DE ZONDAG " .

Kinderen : De zondag is heerlijk.

De zondag moeten we niet naar school !
De zondag gaan we naar oma en opa .
De zondag slapen we langer .
De zondag hebben we tijd .
De zondag is Jezus verrezen !
De zondag maakt mama lekker eten klaar .
De zondag is iedereen thuis .
De zondag gaan we naar de kerk .
De zondag spelen we veel .
De zondag maken we een uitstap .
De zondag eten we taart .
De zondag is er feest !
De zondag gaan we fietsen .
De zondag komt er bezoek .
De zondag drinken we een aperitiefje .
De zondag maken we tijd voor Jezus !
De zondag is fantastisch !
LANG LEVE DE ZONDAG !!!