

Dankwoordje door de kinderen

Kind: Moeke lief, met kriebels in mijn buik,
tot in de topjes van mijn tenen,
doe ik toch al wat ik kan.
Want ik ben nog veel van plan.
Ik wil echt bedanken voor zoveel nog deze dag,
zoals die lekkere hapjes, je weet wel wat ik mag.
Maar vooral moeke, voor die vele kleine dingen
van gisteren en de dag voordien,
en al die andere lieve zorgen,
die ik vaak niet heb gezien.
Dank je moeke, ik hou van jou.
Ik zeg het graag, ik ben zo fier op jou vandaag!

Kind: Vake lief, ach, je weet het wel:
ook mijn hartje bonst zo snel
En er is bibber in mijn knie.
Ik denk omdat ik je zo graag zie.
En omdat ik je zo heel bijzonder danken mag
voor de zorgen dag aan dag.
O, ik kan al niet meer tellen
hoe vaak je mijn fiets moest herstellen.
En ik weet nog heel goed,
je leerde hoe ik chocomelk maken moet.
En o ja, die kunstjes met dat lange touw...
Zoveel kleine dingen ...
Dank je vake, ik hou van jou!
Ik zeg het graag. Ik ben zo fier op jou vandaag!